

Bài 8: Quạ Và Thiên Nga

Thứ Hai: Tập Đọc

Ganh ghét: *envy*

Đầm lầy: *marsh*

Rong rêu: *algae, moss*

Phù hợp: *acclimate, suitable*

Dạ dày: *stomach*

Gầy đét: *scraggy, skinny*



Một con Quạ, đen như than, nhưng lại đi ganh ghét với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông.

Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như Thiên Nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước, và ăn cây cỏ rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra như bộ lông của Thiên Nga vậy. Thế là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống.





Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy.

Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đét, và cuối cùng, ngã lăn ra chết.



Trả Lời Câu Hỏi

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Bộ lông của Thiên Nga như thế nào?

2. Tại sao Quạ quyết định thay đổi thói quen và lối sống?

3. Chuyện gì đã xảy ra với quạ?

Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.)

- _____ 1. Một con Quạ, đen như than, nhưng lại đi **ganh ghét** với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông. Từ “**ganh ghét**” có nghĩa là:
- a. Không ưa vì nghĩ kẻ khác hơn mình. b. Kính trọng vì nghĩ kẻ khác hơn mình. c. Yêu thích vì kẻ khác thích mình.
- _____ 2. Quạ ngu ngốc một hôm bỗng **nảy** ra một ý nghĩ... Từ “**nảy**” có nghĩa là:
- a. Chợt có một ý nghĩ. b. Ghi chép xuống kẻ quên. c. Quên mất ý nghĩ của mình.
- _____ 3. Thê là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và **đằm lầy** để sống. Từ “**đằm lầy**” có nghĩa là:
- a. Hồ. b. Sông. c. Vững to và đầy bùn.
- _____ 4. Nhưng dù cho nó **ra sức** tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. Từ “**ra sức**” có nghĩa là:
- a. Cố gắng hết sức. b. Khôn ngoan. c. Lười biếng.
- _____ 5. ...rong rêu trong nước ăn vào **không phù hợp** với cái dạ dày của nó... Từ “**không phù hợp**” có nghĩa là:
- a. Không giống, khác nhau. b. Không hợp với nhu cầu. c. Không đẹp, xấu.
- _____ 6. ...nó càng ngày càng **gầy đét**, và cuối cùng, ngã lăn ra chết. Từ “**gầy đét**” có nghĩa là:
- a. Chỉ còn da bọc xương. b. Khỏe mạnh. c. Mập mạp.

Thứ Ba: Thêm Dấu

(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.)



Mot con Qua, đen như than, nhưng lại đi ganh ghét với một con Thiên Nga.



The là Qua liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống.



Nhung dù cho nó ra sức tam giát suốt ngày nay qua ngày khác bỏ lông của nó vẫn cứ đen.



Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái da dày của nó, nó càng ngày càng gầy dẹt.

Thứ Tư: Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em viết chính tả.)





Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phụ Lục của sách học cho các em sửa lỗi chính tả . Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)

Một con Quạ, đen như than, nhưng lại đi ganh gét với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông. (3 lỗi)



Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như Thiên Nga, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra như bộ lông của Thiên Nga vậy. (3 lỗi)

Và khi ron rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đéc, và cuối cùng, ngã lăn ra chết. (3 lỗi)



Thứ Năm: Tập Làm Văn – Khi Nào?

(Cho các em thêm chi tiết về thời gian vào những câu sau.)

1. Lan giúp mẹ giặt và gấp quần áo.

2. Mẹ ra chợ mua một chiếc bánh sinh nhật cho bé Thu.

3. Thuận xin mẹ cho em học thổi kèn.

4. Hải theo bố qua nhà bác Huy ăn giỗ.

5. Phụng làm một tấm thiệp để tặng mẹ.

Thứ Sáu: Đàm Thoại

(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

Sinh nhật:	<i>birthday</i>	Nướng:	<i>toasted, baked</i>
Vắt:	<i>squeezed</i>	Chiên:	<i>fried</i>
Thử:	<i>try</i>	Ngon:	<i>tastes good</i>

Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Mấy bố con làm bữa ăn sáng cho mẹ...

Vũ & Như: *Chúc mừng sinh nhật, mẹ.
Happy birthday, mom.*

Bố: *Chúc mừng sinh nhật, em.
Happy birthday, honey.*

Mẹ: *Cám ơn anh. Cám ơn các con. Ai nấu bữa ăn này vậy?
Thank you, honey. Thank you, children. Who cooked this meal?*

Như: *Con phụ bố nướng bánh mì.
I helped dad toast the bread.*

Vũ: *Con phụ bố vắt nước cam. Còn Bố thì chiên trứng.
I helped dad squeeze the orange juice. And dad fried the eggs.*

Bố: *Em thử xem có ngon không.
Honey, try it to see if it tastes good.*



Chuyển Ngữ

(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

Mow lawn:

cắt cỏ

Wash dishes:

rửa chén

Plant flowers:

trồng hoa

Garden:

vườn

I helped dad mow the lawn.

I helped mom wash the dishes.

Dad planted the flowers in the garden.

Chữ Ký Phụ Huynh: _____ Ngày _____