

Bài 4: Hoa Hồng Tặng Mẹ

Thứ Hai: Tập Đọc



Nhân ngày Lễ Hiền Mẫu, Hiếu dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè.

Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. Nó nức nở:

- *Cháu muốn mua hoa hồng để tặng mẹ nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô-la.*

Anh mỉm cười và nói với nó:

- *Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.*

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh.





Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

– Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

– Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ việc đặt gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.



Chú Thích

Bưu điện:	<i>post office</i>	Via hè:	<i>sidewalk</i>
Xong xuôi:	<i>when completed</i>	Nghĩa trang:	<i>cemetery</i>
Phân mộ:	<i>grave</i>	Hủy bỏ:	<i>cancel</i>

Trả Lời Câu Hỏi

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Anh Hiếu tới tiệm hoa để làm gì?

2. Vì sao cô bé lại khóc?

3. Anh Hiếu đã làm gì cho cô bé?

4. Mẹ cô bé đang ở đâu?

5. Vì sao anh Hiếu hủy bỏ việc đặt hoa?

Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.)

- _____ 1. Hiếu dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa **tặng** mẹ qua đường bưu điện. Từ “**tặng**” có nghĩa là:
- a. Cho, biếu. b. Lấy. c. Vắt đi.
- _____ 2. Anh liền mua hoa cho cô bé và **đặt** một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Từ “**đặt**” có nghĩa là:
- a. Cho mượn. b. Lấy tiền trước để bán. c. Trả tiền trước để mua.
- _____ 3. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một **nghĩa trang**, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Từ “**nghĩa trang**” có nghĩa là:
- a. Nơi cất giấu bảo tàng. b. Nơi chôn người chết. c. Nơi giam người có tội.
- _____ 4. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới **đắp**... Từ “**đắp**” có nghĩa là:
- a. Đào lỗ. b. Mọc cỏ. c. Phủ đất lên.
- _____ 5. Nói xong, nó **ân cần** đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Từ “**ân cần**” có nghĩa là:
- a. Bất cần, không cẩn thận. b. Cẩn thận, sốt sắng. c. Lười biếng.
- _____ 6. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, **hủy bỏ** việc đặt gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Từ “**hủy bỏ**” có nghĩa là:
- a. Bỏ đi, không muốn nữa. b. Trả tiền. c. Vẫn muốn.

Thứ Ba: Thêm Dấu

(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.)



Nhan ngay Le Hien Mau, Hieu dung lai tiem ban hoa de gui hoa tang me qua duong buu dien.



Roi no chi duong cho anh den mot nghia trang, noi co mot phan mo vua moi dap.



Tuc thi, anh quay lai tiem ban hoa, huy bo viec dat gui hoa vua roi va mua mot bo hong that dep.

Thứ Tư: Chính Tả

(Đọc câu ở trang P-4 phần Phụ Lục của sách học cho các em viết chính tả.)



Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phụ Lục của sách học cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)



Cháu muốn mua hoa hồng để tặng mẹ nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đếnh 2 đô-la. (3 lỗi)

Suốt đêm đó, anh đã láy một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa. (3 lỗi)



Thứ Năm: Tập Làm Văn – Ở Đâu? Khi Nào? Tại Sao?

(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.)

1. Mẹ mua bánh cam cho bé Ân.

2. Chú Khải sửa lại cái hàng rào.

3. Phong rủ Phú đi bắt đom đóm.

4. Thủy ngồi một mình nhìn các bạn chơi nhảy cù.

5. Mẹ chở Linh đi mua bong bóng và một chiếc bánh sinh nhật.

Thứ Sáu: Đàm Thoại

(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

Bánh quy:	<i>cookies</i>	Nhịn:	<i>resist</i>
Ngon:	<i>delicious</i>	Tưởng:	<i>thought</i>
Nhồi:	<i>filled</i>	Mê:	<i>love</i>

Trâm hơi đói bụng, cô ta muốn ăn bánh quy vừa mới mua tối qua, nhưng nó đã biến mất...

Trâm: Trí, bánh quy đâu hết rồi? Đừng nói là em đã ăn hết rồi nhé!
Trí, where are the cookies? Don't tell me you ate them all!

Trí: Em đã không nhịn được vì bánh quy của chị ngon quá.
I couldn't resist because they were so delicious.

Trâm: Chị cứ tưởng em không thích bánh quy.
I thought you didn't like cookies.

Trí: Em không thích bánh quy chocolate thôi. Nhưng hồi với vanilla thì khác, em mê nó lắm.
I don't like chocolate chip cookies. But filled with vanilla, it's a different matter; I love them.

Trâm: Vậy à?
Really?

Trí: Chị có biết không, bánh quy vanilla ăn càng ngon hơn nếu có một ly sữa lạnh nữa.
You know what, vanilla cookies taste even better if you eat them with a glass of cold milk.



Chuyển Ngữ

(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

Bake:	<i>nướng</i>	Tomorrow:	<i>ngày mai</i>
Sweets:	<i>ngọt, chất ngọt</i>	Teeth:	<i>răng</i>

Do you like vanilla cookies?

I will bake some cookies for you tomorrow.

But don't eat too much. Too many sweets are bad for your teeth.

Chữ Ký Phụ Huynh: _____ **Ngày** _____

