

# Hãy Thắp Lên Một Que Diêm



Minh Họa: Kinly Steebin



**Trường Thánh Tôma Thiện**  
Giáo Xứ Thánh Giuse  
1902 S. Beltline Road  
Grand Prairie, Texas 75051

Trường Thánh Tôma Thiện  
Giáo Xứ Thánh Giuse  
1902 S. Beltline Road  
Grand Prairie, Texas 75051  
[www.tomathien.org](http://www.tomathien.org)





Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.



Một bữa tối tại sân vận động Los Angeles, một diễn giả nổi tiếng, ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và cho tắt tất cả đèn. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối.



Ông nói tiếp:

- *Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm thì hãy hô to “Đã thấy!”*

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: “*Đã thấy!*”

Ông John Keller giải thích:

- *Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.*



Rồi một giọng nói vang lên:

- *Tất cả những ai có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên!*

Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận:

- *Tất cả chúng ta cùng hợp lực có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.*