
Sự Tích Cây Nêu



Trường Thánh Tôma Thiện
Giáo Xứ Thánh Giuse
1902 S. Beltline Road
Grand Prairie, Texas 75051



Lời: Nguyễn Tuấn ♦ Minh Họa: Hùng Lân

Trường Thánh Tôma Thiện
Giáo Xứ Thánh Giuse
1902 S. Beltline Road
Grand Prairie, Texas 75051
www.tomathien.org



Một ngày cuối năm kia Quỷ khân:

— *Lạy Bụt, năm hết Tết đến, xin phép cho chúng tôi vào trong đất liền để được đi thăm mồ mả của tổ tiên.*

Từ ngày ấy, đến Tết có tục mỗi nhà cắm một cây tre ở trước cửa làm cây nêu như để xua đuổi Quỷ ác không vào nhà.



Ngày xưa ngày xưa, trên mặt đất chỉ toàn một giống Quỷ. Chúng làm chủ trái đất, và Người chỉ làm thuê, phải nộp hoa màu cho Quỷ. Lúc ấy, Người rất thưa thớt nên sợ Quỷ lắm.



Một hôm Quỷ gọi Người đến bảo:

- *Tao cho mày lấy đất của tao trồng lúa. Khi được lúa, tao ăn ngon, mày ăn gốc.*

Người ra sức cày cấy vất vả. Đến mùa gặt, Người phải gánh hết lúa đến nhà Quỷ.



Bụt đi tìm Quỷ và bảo:

- *Các ngươi có cả mặt đất bao la, hãy cho Người một mảnh đất bằng cái bóng áo cà sa của ta đây thôi để Người sinh sống.*

Quỷ đồng ý. Bụt bèn làm phép để khắp mặt đất, mỗi nơi mọc lên một cây tre. Trên ngọn tre treo cái áo cà sa vàng. Thế là đâu đâu cũng có bóng áo cà sa phủ xuống đất. Bóng áo cà sa tỏa đến đâu thì Quỷ lại chạy lui đến đấy. Quỷ chạy mãi không dám quay lại, ra đến tận bờ biển Đông.



Một lần nữa Quỷ lại tức điên lên, gọi Người đến quát:

— *Ta có đất mà ta phải chịu đói à? Ta quyết định không cho người thuê đất nữa.*

Không có đất cày cấy thì lấy gì mà ăn? Người lại ngồi khóc. Bụt lại hiện lên hỏi. Người kể đầu đuôi cho Bụt nghe.



Chỉ còn trơ lại gốc rạ, Người không có gì để ăn nên ngồi khóc. Bỗng Bụt hiện ra rồi mang đến cho Người một dây khoai lang giống, dạy Người cuốc đất, đánh luống, trồng khoai.

Chẳng bao lâu các luống khoai đã tốt um rồi lá ngả vàng. Người đào khoai lấy củ gánh về nhà, còn ngọn thì gánh đến nhà Quỷ.



Quý không ăn được ngọn khoai lang nên đành chịu đói năm đó. Tức quá, Quý gọi Người đến và dọa nạt:

— *Năm tới thì ta sẽ lấy luôn cả ngọn lẫn gốc!*

Nghe xong, Người sợ lại ôm mặt khóc. Bụt hiện ra và mang cho Người một bọc bắp giống.



Đến mùa thu hoạch, Quý nhắc nhở Người:

— *Ta lấy cả ngọn lẫn gốc. Người lấy đoạn giữa.*

Người bẻ ngọn, nhổ cả gốc lẫn rễ gánh về nhà Quý. Còn những bắp vàng óng ở giữa Người bỏ vào gùi mang về nhà.