

Bài 15: Sự Tích Quả Dưa Hấu



Ngày xưa, vua Hùng tuần thú ở vùng bờ biển Nga Sơn, gặp Mai An Tiêm thấy hiền lành bèn nhận làm con nuôi và cho An Tiêm về kinh ở. Vì giúp vua nhiều việc, An Tiêm được vua đổi xử ngang như các quan đầu triều.

Một hôm, An Tiêm mở tiệc mời các quan đồng liêu và vui miệng nói rằng:

- *Cửa biếu là cửa lo, cửa cho là cửa nợ. Những món ăn cao lương mỹ vị này đều do bàn tay con người làm nên.*





Mấy người mưu sĩ ghen ghét với An Tiêm đem tâu lại với vua Hùng rằng:

– Nó dám kiêu ngạo và ngỗ ngược với tất cả. Nó xác xược rằng cái gì cũng do tay nó mà có.

Nghe xong, vua Hùng nổi giận, quát lớn:

– Hãy đày cả nhà nó ra giữa biển, cho ở chốn hoang đảo để đợi cái chết vì cái tội ngông cuồng.

Đoàn thuyền giải An Tiêm và vợ cùng đưa con mới sinh tới một hòn đảo hoang không người. Ở đảo, mấy hôm liền, dông bão ập đến, có lúc làm nước dâng tràn vào đảo. Thấy vợ khóc hoài, An Tiêm an ủi nàng:

– Sống hay chết là ở trong tay ta thôi. Dông bão rồi cũng sẽ tan.





Mấy ngày sau, sóng biển yên lặng trở lại, trời đất lại xanh trong. Cuộc sống gia đình An Tiêm trên hoang đảo dần dần được ổn định.

Một ngày kia, có một con chim lạ nhả ra những hạt nhỏ đen nhánh trên đảo. An Tiêm nhặt lên xem và nói với vợ:

– *Quả mà chim ăn được chắc là quả lành. Vợ chồng mình thử vrom những hạt này vào hốc đá rêu ẩm xem đây là cây gì.*

Mùa hè năm sau, chỗ hốc đá ấy mọc la liệt những quả tròn to, vỏ màu xanh thẫm. An Tiêm cắt nếm thử một miếng thấy vị ngọt mát như đường. Từ đấy, cứ mỗi mùa hè, dưa mọc khắp bãi, quả nhiều vô kể. Cứ mỗi lần hái dưa, An Tiêm lấy mấy quả đánh dấu rồi thả ra biển.





Ít lâu sau có một chiếc thuyền vớt được những quả dừa có dầu của An Tiêm, liền ghé đến hỏi mua giống dừa quý để đem về bán trên đất liền. Từ đó, An Tiêm đổi được thực phẩm và các vật dụng thường ngày, lại còn cất được căn nhà lá xinh xinh. Thuyền bè xa gần tranh nhau ra mua.

Tiếng đồn về quả dừa đỏ do An Tiêm trồng ngoài hoang đảo tới tai vua Hùng. Vua ngẫm nghĩ thấy mình sai, bèn cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm. Cả nhà mừng rỡ, thu hết những trái dừa chín và hạt giống đem về phân phát cho dân và dạy cách gieo trồng chăm bón.

Từ thuở đó, hòn đảo hoang ấy được đặt tên là Đảo Dừa Đỏ, nằm ở địa phận Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



Chú Thích

Tuần thú: *patrol, travel the country*

Đối xử: *treat, act towards*

Mưu sĩ: *adviser, strategist*

Kiêu ngạo: *arrogant*

Xác xược: *disrespectful*

Đông bão: *storm*

Hốc đá: *crevice*

Thực phẩm: *food*

Con nuôi: *adopted child*

Đồng liêu: *colleague*

Ghen ghét: *envy*

Ngỗ ngược: *insolent, impertinent*

Hoang đảo: *deserted island*

Ổn định: *stable, settled*

La liệt: *in abundance and everywhere*

Ngẫm nghĩ: *reflect upon, ponder*

Trả Lời Câu Hỏi

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Vì sao Mai An Tiêm lại bị đày ra ngoài hoang đảo?

2. Vì sao vua Hùng cho đón gia đình An Tiêm trở lại đất liền?

3. Khi trở về đất liền, gia đình An Tiêm đã làm gì?

Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.)

1. Ngày xưa, vua Hùng **tuần thú** ở vùng bờ biển Nga Sơn, gặp Mai An Tiêm... Từ “**tuần thú**” có nghĩa là:
 - *Đi nghỉ hè.*
 - *Đi thăm người thân.*
 - *Đi xem xét trong nước.*
2. Nó **xác xược** rằng cái gì cũng do tay nó mà có. Từ “**xác xược**” có nghĩa là:
 - *Hỗn láo.*
 - *Lễ phép.*
 - *Tài giỏi.*
3. Hãy đày cả nhà nó ra giữa biển, cho ở chôn **hoang đảo**... Từ “**hoang đảo**” có nghĩa là:
 - *Hòn đảo có ít người.*
 - *Hòn đảo có nhiều người.*
 - *Hòn đảo không có người.*
4. Ở đảo, mấy hôm liền, **dông bão** ập đến, có lúc làm nước dâng tràn vào đảo. Từ “**dông bão**” có nghĩa là:
 - *Cơn mưa phùn.*
 - *Mưa to gió lớn.*
 - *Sóng cao.*
5. ... chỗ hộc đá ấy mọc **la liệt** những quả tròn to, vỏ màu xanh thẫm. Từ “**la liệt**” có nghĩa là:
 - *Gọn gàng, ngay ngắn.*
 - *Ít, thưa thớt.*
 - *Nhiều, rải rác khắp nơi.*
6. Cả nhà mừng rỡ, thu hết những trái dưa chín và hạt giống đem về **phân phát** cho dân... Từ “**phân phát**” có nghĩa là:
 - *Cất giấu đi.*
 - *Chia cho từng người.*
 - *Lấy của mọi người.*

Thêm Dấu

(Đọc cho các em thêm dấu.)

Nhưng món ăn cao lương mỹ vị này đều do bàn tay con người làm nên.



Doan thuyền gài An Tiem và vợ cùng đưa con mới sinh tới một hòn đảo hoang không người.



Mùa hè năm sau, cho học đả ay moc là liệt nhưng qua tron to, vợ mau xanh tham.



Chính Tả

(Đọc cho các em viết chính tả. Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.)



Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)



Vợ chôn mình thử uơng những hạc này vào hóc đá rêu ẳm xem đây là cây gì? (3 lỗi)



Cứ mỗi lần hái dưa, An Tiêm lấy mái quả đánh dấu rồi thả ra biển. (3 lỗi)

Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu? Khi Nào? Tại Sao?)

(Ôn lại cách thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do. Sau đó, cho các em thêm những chi tiết đó vào các câu sau.)

1. Bố dẫn cả nhà đi ăn.

2. Anh Bình đi làm.

3. Chị Trúc chạy bộ.

4. Thiên đứng chờ xe buýt.

5. Bác Hải tổ chức một bữa tiệc.

