

# Bài 14: Con Yêu Mẹ

## Thứ Hai: Tập Đọc



Người mẹ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Chờ bà là đứa con trai lớn tên Nhân, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà:

- *Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Hiếu lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với em là mẹ sẽ bực mình.*

Người mẹ nhướng lông mày và quát:

- *Bây giờ Hiếu đang ở đâu?*

Thế rồi bà sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Trong 10 phút, người mẹ la mắng đứa con là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường dấy ra sao... Sau khi than phiền về những việc phải làm để sửa lại giấy dán tường, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!





Người mẹ chạy vào phòng làm việc để coi sự hư hại tới mức nào. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết “*Con yêu mẹ*” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây sau bao thời gian trôi qua, giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!



## *Chú Thích*

<b>Mệt mỏi:</b>	<i>tired</i>	<b>Lo lắng:</b>	<i>worried</i>
<b>Tiết kiệm:</b>	<i>to save, to be frugal</i>	<b>Than phiền:</b>	<i>complaining</i>
<b>Thiếu quan tâm:</b>	<i>lack of concern</i>	<b>Hư hại:</b>	<i>damages</i>

## *Trả Lời Câu Hỏi*

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Nhân kể cho mẹ nghe chuyện gì?

---

---

2. Khi mẹ bước vào phòng, Hiếu đang làm gì?

---

---

3. Vì sao Hiếu lại sợ?

---

---

4. Hiếu đã viết gì trên tường?

---

---

5. Người mẹ cảm thấy thế nào khi đọc dòng chữ viết?

---

---

## Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.)

- \_\_\_\_\_ 1. Người mẹ **mệt mỏi** trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Từ “**mệt mỏi**” có nghĩa là:
- a. Đau đớn.                      b. Khỏe khoắn.                      c. Rã rời, không còn sức lực.
- \_\_\_\_\_ 2. Thế rồi bà **sải bước** vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Từ “**sải bước**” có nghĩa là:
- a. Chạy thật nhanh.      b. Đi chậm chậm.                      c. Đi nhanh với những bước dài.
- \_\_\_\_\_ 3. Trong 10 phút, người mẹ la mắng đứa con là bà đã phải **tiết kiệm** thế nào... Từ “**tiết kiệm**” có nghĩa là:
- a. Bán để lấy tiền.      b. Dành dụm, không dám tiêu xài.                      c. Hoang phí, tiêu quá mức.
- \_\_\_\_\_ 4. Sau khi **than phiền** về những việc phải làm để sửa lại giấy dán tường... Từ “**than phiền**” có nghĩa là:
- a. Kể chuyện.                      b. Khen ngợi.                      c. Phàn nàn, kêu ca, kể lể.
- \_\_\_\_\_ 5. Cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy **cáu** đến phát điên. Từ “**cáu**” có nghĩa là:
- a. Bực tức.                      b. Điên khùng.                      c. Vui vẻ.
- \_\_\_\_\_ 6. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để coi sự **hư hại** tới mức nào. Từ “**hư hại**” có nghĩa là:
- a. Bị hỏng, tổn thất, mất mát.                      b. Cũ, đã phai màu.                      c. Mới và đẹp.

### **Thứ Ba: Thêm Dấu**

(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.)



*Luc con đang chơi ngoài sân  
con bố đang gọi điện thoại thì  
Hieu lay but chi mau viet len  
tuong.*



*The roi ba sai bước vào phòng  
của đứa con trai nhỏ, nói nó  
đang trốn.*



*Dòng chữ viết “Con yêu mẹ”  
được viền bằng một trái tim!*

### **Thứ Tư: Chính Tả**

(Đọc câu ở trang P-14 phần Phụ Lục của sách học cho các em viết chính tả.)

---

---

---

---

---

---

---



### **Sửa Lỗi Chính Tả**

(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phụ Lục của sách học cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)



*Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. (3 lỗi)*

---

---

---

---

---

---

*Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. (3 lỗi)*

---

---

---

---

---

---



***Thứ Năm: Tập Làm Văn – Miêu Tả Sự Vật***

Hãy chọn một trong những đề sau và thực tập miêu tả bằng những đoạn văn chừng 5 dòng:

- Tả một căn nhà hoang.
- Tả phòng khách nhà em.
- Tả một siêu thị.

**LIỆT KÊ**

**MIÊU TẢ**





## Thứ Sáu: Đàm Thoại

(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

<b>Chép:</b>	<i>copy</i>	<b>Kèm:</b>	<i>tutor</i>
--------------	-------------	-------------	--------------

Tèo chưa làm bài...

**Tèo:** Tí làm xong bài tập 14 chưa?

*Did you finish the exercise 14?*

**Tí:** Tí làm xong từ hôm qua rồi.

*I finished it yesterday.*

**Tèo:** Cho Tèo chép lại được không?

*Can I copy it?*

**Tí:** Tí nghĩ như vậy không tốt. Nếu Tèo chép lại của Tí, Tèo sẽ không học được gì. Tèo nên tự làm bài tập của mình. Nếu Tèo không hiểu bài, Tí có thể kèm cho.

*I think it is not good. If you copy from me, you will not learn anything. You should do your exercise yourself. If you don't understand the lesson, I can help tutor you.*

**Tèo:** Ừ, Tí nói phải. Tèo sẽ cố gắng tự làm bài. Tèo sẽ qua nhà Tí chiều Thứ Sáu. Mình sẽ học chung.

*Yeah, you are correct. I will try to do the exercise myself. I will come over Friday evening. We will study together.*



## ***Chuyển Ngữ***

(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

<b>Explain:</b>	<i>giải thích</i>	<b>Math problem:</b>	<i>bài toán</i>
<b>Understand:</b>	<i>hiểu</i>	<b>Formula:</b>	<i>công thức</i>
<b>Calculation:</b>	<i>cách tính toán</i>	<b>Correct:</b>	<i>đúng</i>

*Can you explain this math problem to me?*

---

---

---

*I don't understand this formula.*

---

---

---

*Is my calculation correct?*

---

---

---

**Chữ Ký Phụ Huynh:** \_\_\_\_\_ **Ngày** \_\_\_\_\_