

Bài 3: Họ Hồng Bàng

Tục truyền:	<i>oral tradition</i>	Tuần thú:	<i>travel the country to determine the needs</i>
Nối ngôi:	<i>succeed to the throne</i>	Con trưởng:	<i>first-born</i>
Quốc hiệu:	<i>nation's name</i>	Dòng dõi:	<i>descendant</i>

Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau, sinh ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía đông giáp bể Nam Hải.



Lạc Long Quân

Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm 2879 trước Công Nguyên và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân.



Âu Cơ

Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, sinh một lần được một trăm người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: “*Ta là dòng dõi Lạc Long Quân, nàng là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được; nay được trăm con thì nàng đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam Hải.*”

Trả Lời Câu Hỏi

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Vua Đế Minh có quan hệ gì với vua Thần Nông?

2. Lộc Tục được phong làm vua, lấy danh hiệu là gì và đặt quốc hiệu là gì?

3. Lạc Long Quân tên thật là gì và là con của ai?

4. Lạc Long Quân lấy ai làm vợ?

5. Vì sao vợ chồng Lạc Long Quân chia tay?

Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.)

- Cứ theo **tục truyền** thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông... Từ “**tục truyền**” có nghĩa là:
 - *Bịa đặt ra.*
 - *Theo dân gian kể lại.*
 - *Theo sách lịch sử kể lại.*
- ...vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi **tuần thú** phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh gặp một nàng tiên... Từ “**tuần thú**” có nghĩa là:
 - *Đi các nơi để kiếm tiền.*
 - *Đi các nơi để xem xét tình hình.*
 - *Đi các nơi để vui chơi.*
- Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho **con trưởng** là Đế Nghi làm vua phương Bắc... Từ “**con trưởng**” có nghĩa là:
 - *Con đầu lòng.*
 - *Con thứ hai.*
 - *Con út.*
- ...**phong** cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương... Từ “**phong**” có nghĩa là:
 - *Được ban cho.*
 - *Giáng xuống làm dân.*
 - *Thưởng quà vì giỏi.*
- ...Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, **quốc hiệu** là Xích Quỷ. Từ “**quốc hiệu**” có nghĩa là:
 - *Tên của một người.*
 - *Tên của một nước, quốc gia.*
 - *Tên của một thành phố.*
- Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: “Ta là **dòng dõi** Long Quân, nàng là dòng dõi thần tiên...” Từ “**dòng dõi**” có nghĩa là:
 - *Anh em.*
 - *Bạn bè.*
 - *Con cháu.*

Thêm Dấu

(Đọc cho các em thêm dấu.)

Vua De Minh đi tuần thu phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh gặp một nàng tiên, lấy nhau, sinh ra người con tên là Lạc Tục.

Kinh Dương Vương lấy con gái Đông Đình Quan là Long Nữ sanh ra Sung Lam, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân lấy con gái vua De Lai tên là Âu Cơ, sanh một lần được một trăm người con trai.

Chính Tả

(Đọc cho các em viết chính tả. Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.)

Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)

*Đế Minh phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương.
(3 lỗi)*

*Ta là dòng dõi Long Quân, nàng là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau
không đượ. (3 lỗi)*

Tập Làm Văn – Tại Sao?

Để người đọc dễ hiểu hơn người ta thường thêm vào câu văn những chi tiết về lý do bằng cách đặt câu hỏi như:

Tại sao? Vì sao? Để làm gì? ...

Thí dụ:

Mỗi sáng Thứ Bảy mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà. Mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh.

Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi:

Tại sao mẹ lại đi chợ mỗi sáng Thứ Bảy? vì hằng ngày mẹ phải đi làm

Mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh để làm gì? để chúng tươi và ngon hơn

Ráp lại, ta sẽ có câu như sau:

Vì hằng ngày mẹ phải đi làm cho nên mỗi sáng Thứ Bảy mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà. Mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh để chúng tươi và ngon hơn.

Khi tìm hoặc thêm chi tiết về lý do chúng ta phải chú ý đến các giới từ chỉ lý do như:

Vì, tại vì, để, để cho, vì ... cho nên ..., v.v..

Thí dụ:

Chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Chúng ta tự hỏi:

Vì sao chị Nga chăm học? vì muốn bố mẹ được vui

Dùng câu trả lời trên, chúng ta có thể viết những câu như sau:

Chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi *vì muốn bố mẹ được vui.*

Chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi *tại vì muốn bố mẹ được vui.*

Chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi *để bố mẹ được vui.*

Chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi *để cho bố mẹ được vui.*

Vì muốn bố mẹ được vui cho nên chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Chúng ta có thể thay đổi vị trí của câu trả lời trong một số câu như sau:

Vì muốn bố mẹ được vui, chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Tại vì muốn bố mẹ được vui, chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Để bố mẹ được vui, chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Để cho bố mẹ được vui, chị Nga cố gắng học tiếng Việt cho giỏi.

Bài Tập – Tập Làm Văn (Tại Sao?)

(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.)

1. Hương đi ngủ sớm.

2. Ông nội của Sơn tuy già nhưng vẫn còn khỏe mạnh.

3. Bác Hòa xin vào làm ở bưu điện Grand Prairie.

4. Bà ngoại của Khang trông già yếu đi rất nhiều.

5. Em thích nhất mùa hè.
