

## Bài 4: Nước Văn Lang

---

Phong:	<i>confer, bestow</i>	Đóng đô:	<i>set up the capital at</i>
Quyền chính trị:	<i>political power</i>	Cống:	<i>pay tribute</i>
Thông ngôn:	<i>translator</i>	Sứ:	<i>ambassador</i>

### 18 Đời Vua Hùng Vương

Kinh Dương Vương  
(Lục Dục Vương)  
Lạc Long Quân  
(Hùng Hiền Vương)  
Hùng Lân  
(Hùng Quốc Vương)  
Hùng Việt Vương  
Hùng Hi Vương  
Hùng Huy Vương  
Hùng Chiêu Vương  
Hùng Vị Vương  
Hùng Định Vương  
Hùng Uy Vương  
Hùng Trịnh Vương  
Hùng Vũ Vương  
Hùng Việt Vương  
Hùng Anh Vương  
Hùng Triều Vương  
Hùng Tạo Vương  
Hùng Nghị Vương  
Hùng Duệ Vương<sup>1</sup>

### Giỗ Tổ Hùng Vương

Lạc Long Quân phong cho người con trưởng làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu (bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạc,

---

<sup>1</sup> Có nơi chép Hùng Vương 18 là Hùng Tuấn Vương hiện nay còn ở làng Cổ Tích, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Bắc phần).

tỉnh Vĩnh Yên), đặt tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là My Nương, các quan nhỏ gọi là Bồ Chính. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là phụ đạo.

Về đời bấy giờ, sử Tàu có chép rằng năm 1109 trước Công Nguyên, đời vua Thành Vương nhà Chu, có nước Việt Thường, ở phía nam xứ Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch trĩ sang cống. Nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng, và ông Chu Công Đán lại chế ra xe chỉ nam để đem sứ Việt Thường về nước. Có lẽ đất Việt Thường và đất Giao Chỉ là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ.

Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm 158 trước Công Nguyên thì bị nhà Thục lấy mất nước.



## ***Trả Lời Câu Hỏi***

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Lạc Long Quân nhường ngôi lại cho ai?

---

---

---

2. Vua Hùng Vương đóng đô ở đâu?

---

---

---

3. Con trai vua gọi là gì?

---

---

---

4. Con gái vua gọi là gì?

---

---

---

5. Có bao nhiêu đời Hùng Vương?

---

---

---

*Dù ai đi ngược về xuôi  
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba*



▲ Đền Hùng Vương (Sài Gòn)



Tượng Vua Hùng (Suối Tiên). ▲



→ Lăng Vua Hùng (Việt Trì, Phú Thọ): Tương truyền là mộ của Vua Hùng Vương thứ 6. Sau khi Thánh Gióng đánh giặc Ân, bay lên trời, Vua Hùng đã hóa ở đây.



**Lễ Hội Đền Hùng (Sài Gòn).** ▶



▼ **Gói bánh**



▲ **Giã gạo**



▲ **Lễ phẩm: bánh dày, bánh chưng**



◀ **Đánh trống đồng**

## Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.)

- Hùng Vương **đóng đô** ở Phong Châu... Từ “**đóng đô**” có nghĩa là:
  - *Chọn đặt nơi điều khiển một nước.*
  - *Chọn đặt nơi khiêu chiến.*
  - *Chọn đặt nơi xây cất.*
- Quyền chính trị** thì cứ cha truyền con nối, gọi là phụ đạo. Từ “**quyền chính trị**” có nghĩa là:
  - *Quyền điều khiển một nước.*
  - *Quyền điều khiển một thành phố.*
  - *Quyền điều khiển một xóm làng.*
- ...Giao Chỉ sai **sứ** đem chim bạch trĩ sang cống... Từ “**sứ**” có nghĩa là:
  - *Người bị đày đi nước khác.*
  - *Người đi đánh nước khác.*
  - *Người đi giao tiếp với nước khác.*
- ...Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch trĩ sang **cống**... Từ “**cống**” có nghĩa là:
  - *Dâng nộp lễ vật cho nước khác.*
  - *Nhận lễ vật của nước khác.*
  - *Xin viện trợ từ nước khác.*
- ...nhà Chu phải tìm người làm **thông ngôn** mới hiểu được tiếng. Từ “**thông ngôn**” có nghĩa là:
  - *Dịch tiếng nước khác.*
  - *Học tiếng nước khác.*
  - *Nói tiếng nước khác.*
- ...ông Chu Công Đán lại **chế** ra xe chỉ nam để đem sứ Việt Thường về nước. Từ “**chế**” có nghĩa là:
  - *Làm ra, tạo ra cái mới.*
  - *Sửa lại cái cũ.*
  - *Vứt cái cũ đi.*

## ***Thêm Dấu***

(Đọc cho các em thêm dấu.)

*Lạc Long Quân phong cho người con  
trưởng làm vua nước Văn Lang, xưng là  
Hung Vương.*

---

*Cơ lệ đất Việt Thương và đất Giao Chi là  
đất của Hung Vương lúc bấy giờ.*

---

*Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến  
năm 158 trước Công Nguyên thì bị nhà  
Thục lấy mất nước.*

## ***Chính Tả***

(Đọc cho các em viết chính tả. Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.)

---

---

---

---

---

## ***Sửa Lỗi Chính Tả***

(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)

*Hùng Vương đón đô ỡ Phong Châu, đặt tướng vãnh gọi là Lạc Hầu, tướng  
võ gọi là Lạc Tướng. (3 lỗi)*

---

---

---

---

---

*Quyền chính trị thì cũ tra truyền con nối, gọi là phụ đạo. (3 lỗi)*

---

---

---

---

---



## ***Tập Làm Văn – Ở Đâu? Khi Nào? Tại Sao?***

Để có một câu văn hay và đầy đủ ý nghĩa hơn, người ta thường thêm những chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do. Vậy khi muốn viết một câu văn có đầy đủ những chi tiết về nơi chốn, thời gian, và lý do trước tiên chúng ta nên đặt các câu hỏi như: “*Ở đâu?*”, “*Khi nào?*” và “*Tại sao?*” Rồi sau đó dùng những câu trả lời, chúng ta ráp lại thành một câu văn đầy đủ ý nghĩa và hay hơn.

Thí dụ:

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi.

Chúng ta tự hỏi:

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở đâu?

ở sở thú

Sở thú ở tại đâu?

tại Dallas

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi khi nào?

Thứ Bảy tuần tới

Lúc nào trong ngày Thứ Bảy?

sáng

Vì sao mẹ lại hứa sẽ chở Linh đi coi voi?

vì Linh ngoan

Bây giờ chúng ta ráp tất cả các câu trả lời trên thành câu:

*Vì Linh ngoan nên mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở sở thú tại Dallas vào sáng Thứ Bảy tuần tới.*

**Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu? Khi Nào? Tại Sao?)**

(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.)

1. Mẹ đi chợ mua cặp bánh chưng.

---

---

---

2. Gia đình Tân đi tắm biển.

---

---

---

3. Thái đang tập lái xe.

---

---

---

4. Anh Hải và bé Huy mua một bó hoa hồng để tặng mẹ.

---

---

---

5. Bố mua cho bé Nam một chiếc máy bay bằng nhựa.

---

---

---

*Cơ cấu tổ chức thời Hùng Vương ►*