

Bài 6: Trần Quốc Toản

Gan dạ:	<i>fearless, dauntless</i>	Hội nghị:	<i>conference, meeting</i>
Bàn cãi:	<i>Debate, discuss</i>	Tài ba:	<i>talented</i>
Oanh liệt:	<i>legendary, glorious</i>	Giang sơn:	<i>country, land</i>

Trần Quốc Toản, tước hiệu Hoài Văn Hầu, là con cháu nhà Trần. Ông là một người trẻ tuổi, tính tình gan dạ, can đảm và có lòng yêu nước.

Vào năm 1284, Mông Cổ đem quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Vua Trần Nhân Tông cho mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Lúc đó Trần Quốc Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép tham dự nhưng không được quyền bàn cãi. Trần Quốc Toản tức tối đến nỗi bóp nát trái cam trong tay khi nào không hay biết.

Trần Quốc Toản bỏ ra về, kêu gọi bạn bè thân thuộc được hơn 1.000 người sắm sửa khí giới và họp thành một toán quân riêng, may lá cờ đề sáu chữ: “**Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân**”, nghĩa là phá giặc mạnh để trả ơn vua, rồi mang quân đi đánh đuổi giặc Mông Cổ.

Thấy ông can đảm, tài ba, vua cho ông làm phó tướng và theo Trần Nhật Duật đánh nhau với Toa Đô ở bến Hàm Tử; Toa Đô thua phải bỏ chạy. Sau đó, ông lại giúp Trần Quang Khải đánh phá chiến thuyền của Thoát Hoan ở bến Chương Dương. Trận Hàm Tử và Chương Dương là hai chiến thắng oanh liệt của quân ta lúc đánh nhau với quân Mông Cổ.

Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ nhưng đã biết bỏ thân mình để bảo vệ đất nước, đã quên thân mình không sợ nguy hiểm, hết lòng bảo vệ giang sơn, thật là một tấm gương sáng.



Trần Quốc Toản tức giận bóp nát trái cam vì không được tham dự hội nghị quân sự tại Bình Than.

Trả Lời Câu Hỏi

(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Tước hiệu của Trần Quốc Toản là gì?

2. Vào năm 1284, quân Mông Cổ sang đánh nước ta lần thứ mấy?

3. Vua Trần Nhân Tông đã mở hội nghị nào để bàn kế chống quân Nguyên?

4. Tại sao Trần Quốc Toản không được góp ý kiến?

5. Cờ hiệu của Trần Quốc Toản có câu gì?

Ngữ Vựng

(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.)

1. Ông là một người trẻ tuổi, tính tình **gan dạ**, can đảm và có lòng yêu nước. Từ “**gan dạ**” có nghĩa là:
 - *Đắn đo, suy tính.*
 - *Không sợ nguy hiểm.*
 - *Nhút nhát, sợ sệt.*
2. Vua Trần Nhân Tông cho mở **hội nghị** Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Từ “**hội nghị**” có nghĩa là:
 - *Buổi văn nghệ.*
 - *Cuộc họp lớn.*
 - *Cuộc thi đua.*
3. Lúc đó Trần Quốc Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép **tham dự**... Từ “**tham dự**” có nghĩa là:
 - *Đi thăm bạn ở xa.*
 - *Ở nhà để làm việc riêng.*
 - *Tới họp để góp ý cho việc chung.*
4. Lúc đó Trần Quốc Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép tham dự nhưng không được quyền **bàn cãi**. Từ “**bàn cãi**” có nghĩa là:
 - *Bỏ phiếu.*
 - *Đề cử.*
 - *Trao đổi ý kiến.*
5. Trần Hàm Tử và Chương Dương là hai chiến thắng **oanh liệt** của quân ta... Từ “**oanh liệt**” có nghĩa là:
 - *Không ai biết đến.*
 - *Lẫy lừng, vang dội, ai cũng biết.*
 - *Thất bại ê chề.*
6. Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ nhưng đã biết **bổn phận** đối với đất nước. Từ “**bổn phận**” có nghĩa là:
 - *Giữ cho đúng phép.*
 - *Trách nhiệm của người khác.*
 - *Trách nhiệm mình phải gánh vác.*

Thêm Dấu

(Đọc cho các em thêm dấu.)

Luc do Tran Quoc Toan chi moi 16 tuoi nen duoc phep tham du nhung khong duoc quyen ban cai.

Tran Quoc Toan tuc toi den noi bop nat trai cam trong tay khi nao khong hay biet.

Tran Quoc Toan bo ra ve, keu goi ban be than thuoc va hop thanh mot toan quan rieng, may la co de sau chu: “Pha Cuong Dich, Bao Hoang An”.

Chính Tả

(Đọc cho các em viết chính tả. Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.)

Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả. Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả. Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.)

Ông là một người chẻ tuổi, tính tình găn dạ, can đảm và có lòng yêu nước. (3 lỗi)

Vua Trần Nhân Tông cho mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. (3 lỗi)

Tập Làm Văn – Tường Thuật

Tường thuật là kể lại một câu chuyện, một sự việc đã xảy ra một cách mạch lạc, rõ ràng và thứ tự.

Một bài văn tường thuật cần có 3 phần trong mỗi một đoạn văn.

- **Chuyển Tiếp** – Những câu chuyển ngắn như:

trước tiên, kể đến, sau đó, cùng lúc đó, cuối cùng, ...

thường được viết ở đầu mỗi câu văn trong phần chi tiết để nối tiếp đoạn văn, và cũng để giới thiệu một đoạn văn kế tiếp.

- **Sự kiện** – Sự việc xảy ra, cần được ghi chép theo thứ tự.
- **Chi Tiết** – Những chi tiết về những sự kiện đó.

LIỆT KÊ SỰ KIỆN

Thí dụ:

Hãy viết về ngày sinh nhật của em.

Để bắt đầu một bài văn tường thuật, chúng ta cần phải liệt kê những sự kiện đã xảy ra theo thứ tự. Chúng ta liệt kê những sự kiện vào bảng như sau:

CHUYỂN TIẾP	SỰ KIỆN	CHI TIẾT
	Làm bánh sinh nhật.	
	Soạn bàn ghế.	
	Nướng thịt.	
	Cắt bánh.	

THÊM CHI TIẾT

Sau khi liệt kê các sự kiện, chúng ta thêm chi tiết về những sự kiện:

CHUYỂN TIẾP	SỰ KIỆN	CHI TIẾT
	Làm bánh sinh nhật.	— Em vào bếp để cùng chị phụ mẹ làm bánh.
	Soạn bàn ghế.	— Bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc.
	Nướng thịt.	— Bố nướng thịt. — Anh trai phụ bố xâu thịt. — Mọi người ăn tiệc vui vẻ.
	Cắt bánh.	— Mọi người tặng quà và chúc mừng sinh nhật. — Cắt bánh và mời mọi người.

THÊM CÂU CHUYỂN TIẾP

Kể đến chúng ta thêm những câu chuyển tiếp nếu cần.

CHUYỂN TIẾP

SỰ KIỆN

CHI TIẾT

Thờ Bả y vừa qua	Làm bánh sinh nhật.	— Em vào bếp cùng chị phụ mẹ làm bánh.
Trong khi đó	Soạn bàn ghế.	— Bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Sau khi kê bàn ghế	Nướng thịt.	— Bố nướng thịt. — Anh trai phụ bố xâu thịt. — Mọi người ăn tiệc vui vẻ.
Cuối bữa tiệc	Cắt bánh.	— Mọi người tặng quà và chúc mừng sinh nhật. — Cắt bánh và mời mọi người.

VIẾT THÀNH CÂU VĂN

Khi có đầy đủ thông tin, chúng ta dùng những thông tin đó để viết thành các câu văn:

Thư Bảy vừa qua là sinh nhật của em. Buổi chiều em đã vào bếp để cùng chị phụ mẹ làm bánh.

Trong khi đó, bố và anh trai đang kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Sau khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai phụ xâu thịt vào những que tre nhỏ để lên lò nướng. Khi thịt đã nướng xong cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ.

Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà và chúc mừng sinh nhật em. Em cắt bánh mời mọi người. Bánh rất thơm và ngon.

Cuối cùng chúng ta thêm câu kết để diễn tả cảm tưởng:

Em đã có một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân. Em rất vui và hạnh phúc.

SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN

Chúng ta ráp những câu trên thành một đoạn văn.

Ngày Sinh Nhật Của Em

Thừ Bảy tuần trước là ngày sinh nhật của em. Buổi chiều em đã vào bếp để cùng chị phụ mẹ làm bánh. Trong khi đó, bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sau khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai phụ xâu thịt vào những que tre nhỏ để lên lò nướng. Khi thịt đã nướng xong cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ. Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà và chúc mừng sinh nhật em. Em cắt bánh mời mọi người. Bánh rất thơm và ngon. Em đã có một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân. Em rất vui và hạnh phúc.

Bài Tập – Tập Làm Văn (Tường Thuật)

Dựa trên bài văn mẫu, em hãy lựa chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường thuật.

- Ngày vui nhất của em.
- Ngày Tết Nguyên Đán.
- Cuộc thi đồ vui.
- Ngày Tết Trung Thu.

LIỆT KÊ SỰ KIỆN

**CHUYỂN
TIẾP**

SỰ KIỆN

CHI TIẾT

CHUYỂN TIẾP	SỰ KIỆN	CHI TIẾT

